



Dankbaar gedenken wij

de heer

Franciscus "Staf" De Houwer

Werknemer op rust Firma Lemmens

Echtgenoot van
mevrouw Paula Aerts

Hij werd geboren te Boechout op
28 februari 1920 en overleed
te Lier in het H. Hartziekenhuis
op 23 november 2005, gesterkt
door het H. Sacrament der Zieken.

Voor uw vriendschap en uw
meevoelen danken wij U.

De handen die nooit rust kenden zijn
voor altijd gevouwen.
Dit heengaan vervult ons met zeer
grote droefheid.

Onze dierbare ging heen uit ons
midden, uit de kring van mensen met
wie hij geleefd en gewerkt heeft ;
die hij bemind heeft en door wie hij
bemind werd.
Dit afscheid is een verbreken van
innige menselijke banden.

Het is zwaar, Heer, maar vol geloof
nemen wij Uw woord aan :
"Ik ben de verrijzenis en het Leven,
wie in Mij gelooft zal leven ook al is
hij gestorven."