



Dankbaar gedenken wij

## Pierre De Houwer

*Lid van Duivenbond "De Klamper"*

Echtgenoot van José Van Schil

Hij werd geboren te Lier op 13 maart 1928  
en overleed na een korte ziekte te  
Mortsel in het A.Z. Sint-Jozef  
op 7 januari 2008,  
gesterkt door de ziekenzalving.

---

De familie dankt u voor uw gebed  
en troostende blijken van medeleven.

En als ik doodga  
huil maar niet  
ik ben niet echt dood  
moet je weten  
het is de heimwee  
die ik achter liet  
dood ben ik pas  
als jij die bent vergeten

En als ik doodga  
treur maar niet  
ik ben niet echt weg  
moet je weten  
het is het verlangen  
dat ik achter liet  
dood ben ik pas  
als jij dat bent vergeten

En als ik doodga  
huil maar niet  
ik ben niet echt dood  
moet je weten  
het is maar een lichaam  
dat ik achter liet  
dood ben ik pas  
als jij me bent vergeten.