

Al wat voorvalt, is aanbiddelijk.



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

**MIJNHEER**

**Jules Frans DE KEYSER**

echtgenoot van

**María Joanna PUTTENAERS**

geboren te Vremde op 11 augustus 1901,  
en godvruchtig overleden te Lier, in de  
H. Hartkliniek, op 26 januari 1965, voor-  
zien van de laatste H. H. Sacramenten der  
zieken en de pauselijke zegen.

O God en Heer ! Hoe wonderbaar zijt  
Gij in Uw werken ! Gij doet de mens  
boren worden op deze aarde, en die d  
U wordt uitverkoren, wordt herboren in  
't geloof.

Gij geeft hem Jezus Moeder tot moeder ;  
Gij versterkt hem met Uw eigen Vlees en  
Bloed ;

Gij vergeeft hem zijn zwakheden en zonden  
om zijn oprecht berouw ; verbindt hem in  
den echt, en zie de trouwe dient hare man  
in liefde en ere ; de kinderen prijzen hun  
vader hoog, en op de dag van Uw beschik-  
king verbreekt Gij al deze aardse liefdeban-  
den.

O God wij danken U om al deze gaven en  
stamelen diep bedroefd, al wat Gij doet is  
wel gedaan, en al wat Gij toelaat, is ook  
verstaan.

God zij geloofd voor alles. Zijn deugd leve  
in ons voort ! Dat hij ruste in Vrede.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

De families  
De Keyser, Puttensaers, De Voght en Peeters  
danken U van harte voor de blijken  
deelneming in hun rouw.