



Dankbare herinnering aan

Mariette DE KINDER

Weduwe van
Hubert PELEMAN

Zij werd geboren te Berchem op
28 januari 1919 en overleed
te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef op
1 september 1995, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Haar kinderen en kleinkinderen,
danken U voor uw medeleven.
Onze speciale dank aan de directie
en het personeel van de Meerminne
voor hun liefdevolle zorgen.

Nu 't rouwrumoer rondom jou is ver-
stomd, de stoet voorbij is, de schui-
felende voeten, nu voel ik dat er
een diepe stilte komt, en in die stilte
zal ik je opnieuw ontmoeten, en telkens
weer zal ik je tegenkomen.

We zeggen veel te gauw : het is
voorbij. Hij heeft alleen je lichaam
weggenomen niet wie je was en ook
niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille
landschap gaan.

Nu je mijn handen niet meer aan
kunt raken, raak je mijn hart nog
duidelijker aan.

Toon Hermans.