



De krachten hem ontbrekende, stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom, verzadigd van dagen eer en verdiensten. I Parab. XXIX. 28.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Petrus Josephus DE KINDER

weduwnaar van

Maria Catharina DE CORT

Raadslid der derde orde van den H. Franciscus, lid van het genootschap van den H. Vincentius à Paulo en van den wekelijkschen Kruisweg.

geboren te Wilryck den 8 Januari 1827 en godvruchtig overleden te Bouchout den 11 Mei 1909, voorzien van de HH.Sacramenten der stervenden.

Die den Heer vreest, gevoelt zich gelukkig op het einde van zijn leven, en in de uur zijner dood zal hij gezegend worden. Eccl. I. 13.

O Heer! Gij weet hoe 'k steeds, met onvermoeide tong,

De heiligheid en lof van uwen Naam bezong;
Thans, lieve Jezus, thans geen ALLELUJA meer,
Noch 't blij HOSANNA, maar 't « ontferm u mijner Heer! »

Hoe dikwijls, vrienden, heb ik met een droeve stem,
Het MISERERE MEI, of 't treurig REQUIEM,

Wanneer gij door den dood uw dierb'ren hadt verloren,

Tot hunne lafenis in 't kerkgebouw doen hooren!
Vergeet thans mijner niet; uw beden smee ik af,
Voor mijne zielerust, terwijl ik slaap in 't graf.

Ach vraagt voor mij van God, ach, bidt en smeekt voor mij

Dat eens mijn eeuwig lied het driemaal SANCTUS zij!
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Arth. GHYOOT-CELIS, aann. van begrafenissen.