



Dankbare herinnering aan het leven  
in ons midden van

## Benny DE KNIBBER

*Oud-Lid van de Kon. Harmonie  
Boechout 1000*

Echtgenoot van  
Julia VAN HOOF

Hij werd geboren te Hekelgem op  
24 mei 1923 en overleed te Mortsel  
in het Algemeen Ziekenhuis  
St.-Jozef op 7 maart 1994,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

Zijn echtgenote,  
kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw troostende  
blijken van medeleven.

De eerste dag van de nieuwe lente,  
liet gij ons achter, vol verdriet;  
voor U begon het eeuwig leven - begripen  
kunnen wij dit niet !

Na al uw toegewijde zorgen,  
uw leven lang zo trouw vervuld...  
wat moeten wij nu vanaf morgen,  
met die leegte, onverhuld?

Uw wezen vol verdraagzaamheid,  
zal ons voortaan een teken zijn,  
uw stille kracht, genegenheid,  
blijven ons bij, 't verzacht de pijn.

Want telkens weer zullen wij denken:  
"hij was verstandig, wijs en goed"  
uw voorbeeld zal ons dan ook wenken,  
met fiere kracht, met stille moed.

Heer, neem hem in uw eeuwig leven,  
maar laat toch ons ook niet alleen,  
hij heeft zo veel om ons gegeven.  
Breng daarom ons eens weer bijeen !