

Want van die goede waart ge een
die goud in 't hart bewaren :
de wereld ziet er overheen
maar God zal ze openbaren.

G.G.

†

Dankbare herinnering aan
Mevrouw

DORA DE KOCK

echtgenote van **FRANS LUYTEN**
lid van Ziekenzorg

geboren te Herselt op 22 augustus 1911
en aldaar godvruchtig overleden op 28
januari 1990, gesterkt door de H. Sakra-
menten der zieken.

Voor uw aanwezigheid, uw gebeden en blijken
van deelneming danken u de families :
De Kock, Luyten, Verstappen, De Wit.

Lieve Moeder.

Stil ben je van ons heengegaan,
in stilte uw pijn gedragen.
Moge God, je begeleiden,
en je voor altijd bij Hem halen.

Zacht is de dood je komen halen,
uit dit aardse tranendal.
Laat God je op zijn vleugels dragen,
onder hemels klaroen geschal.

Een herinnering aan de jaren,
die eens zijn geweest.
Een herinnering om te bewaren,
om wat jij voor ons bent geweest.

Altijd heb je ons begrepen,
steeds zul je in onze gedachten zijn,
nooit zullen wij u vergeten.
Bedankt, lieve moeder mijn.