

Afscheid nemen is met dankbare handen  
weemoedig meedragen  
al wat waard is om niet te vergeten.



Dankbare herinnering aan  
**de heer Constant DE LAET**  
echtgenoot van  
**Mevrouw Irène SCHILLEMANS**

Medestichter en lid  
van de kristelijke bond voor gepensioneerden  
Hij werd geboren te Vremde op 7 juni 1900  
en overleed in het Medisch Instituut  
St. Augustinus te Wilrijk op 24 januari 1985,  
gesterkt door het Sakrament van de Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

Een algemeen gekende en gewaardeerde  
figuur uit onze samenleving is verdwenen :  
Stan De Laet. Wie kende hem niet !

Met enige moeite zich voortbewegend, altijd  
vriendelijk en opgewekt dank zij zijn nuch-  
tere kijk op het leven.

Hij ging het inderdaad niet ver zoeken :  
goed zijn, eerlijk en oprecht, voorkomend  
en eenvoudig in de omgang met om het  
even wie.

Hij wilde leven, gelukkig leven en dus samen-  
leven, mensen gelukkig maken. Hierin is hij  
wonderwel geslaagd : in zijn gezin, in zijn  
vele relaties, in zijn dorp.

Wie hem kende zal getuigen dat hij een  
moedig man was die actief en staande wilde  
blijven tot in het onmogelijke ;

dat hij een goed mens was, intens bekom-  
merd met het welzijn van de anderen ;  
dat hij een christelijk man was met een on-  
verwoestbaar geloof.

Van huis uit kreeg hij dit geloof mee en hij  
is er zijn ouders altijd dankbaar om geble-  
ven. Deze geloofserfenis heeft hij persoon-  
lijk zo doorleefd dat het in hem vlees en  
bloed was geworden.

In de school van het evangelie heeft hij er-  
varen dat het leven alleen dan zinvol en  
gelukkig kan zijn wanneer het dienstbaar is.  
Stan was een gelukkig man omdat hij licht  
en warmte was voor anderen. Voor zijn  
vrouw vooral, die hij altijd 'geerne heeft  
gezien', voor zijn kinderen, klein- en ach-  
terkleinkinderen op wie hij zo fier was, en  
voor allen die zijn levensweg kruisten.

Een gelukkig man ook omdat hij er heilig  
van overtuigd was dat het leven pas voor-  
goed begint bij de dood.

Gij zijt nu aan de overkant, Stan, het doel  
van uw lange reis. Wij wensen er u geluk  
mee en wij willen proberen een gezegde van  
u waar te maken : 'het leven gaat verder'.

Stan, bedankt voor uw moed, uw goedheid,  
uw eerlijkheid, uw eenvoud, uw trouw, voor  
uw voorbeeldig geloof vooral in God en in  
de mensen.

Om uw gebeden voor de overledene,  
Om uw gevoelens van deelneming  
danken U

de families DE LAET, SCHILLEMANS,  
OP DE BEECK en DANIELS.