



Bidt voor de ziel van Zaliger

MEVROUW

Constantia Josepha DE LAET

Weduwe van de Heer

Ludovicus Josephus VERVOORT

Lid van O.L. Vrouw van Altijdurende bijstand

Geboren te Boechout de 19 april 1902, en aldaar Godvruchtig overleden de 1 februari 1962, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen „In Articulo Mortis „

«Waakt en bidt, want gij kent noch dag noch uur». (Mat. 25,23), Hoe wijs heeft de Heer ons vermaand te waken, opdat wij niet onvoorbereid zouden opgeroepen worden.

Voor haar begon de dag, heel gewoon en normaal, zoals alle dagen tevoren, en op hetzelfde ogenblik waarop voor haar die dag begon, stond de Heer op haar te wachten, als Verlosser en opperste Rechter; die van Zich zelf zei: «Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in

geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven». (Joh. 11, 25-26)

De waarde van ons leven ligt niet in de lengte van dagen die God ons gunt, maar in de getrouwheid aan Zijn geboden en de liefde waarmee wij Zijn geboden onderhouden. «Wie Mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft, En wie Mij liefheeft, zal door Mijn Vader bemind worden: ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren». (Joh. 14, 21)

Jaren mocht zij gelukkig samenleven met dochter, schoonzoon en kleinkind, waarvan zij zoveel hield. Treurt niet, kinderen, omdat ik zo plots en onverwachts uit Uw midden werd weggenomen. De scheiding is niet voor eeuwig. Moge de Heer, de «Koning voor wie alles leeft», ons weer eens verenigen, onafscheidbaar, voor eeuwig. Want: «Ik geloof dat mijn Verlosser leeft, en dat ook ik uit de aarde op de jongste dag zal opstaan, en in mijn vlees zal ik God, mijn verlosser, aanschouwen.»

DE FAMILIE DANKT

.....
Drukk. en Begr. Beenen-Slads, Boechout