



De dood der rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God.
Psalm CXV-1

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger

De Heer EUGEN DE LAET

Beheerder der Nieuw Werk Natie
Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende
Broederschappen - Oud-Strijder 1914-18
Ridder in de Orde van Leopold II - Vereerd met het
Oorlogskruis met Palmen - IJzer-Kruis - Zegemedalie
1914-18 - Herinneringsmedalie 1914-18
Medalie van Luik en het Vuurkruis

echtgenoot van Mevrouw Rosalia JACOBS

geboren te Vremde, de 12 Maart 1893 en godvruchtig
overleden te Boechout, de 30 Januari 1955, voorzien van
de laatste HH. Sacramenten der stervenden en van de
Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

De beminde Overledene is vooral grootmoedig geweest in zijn laatste lijdensweken. Hoe opgeruimd en dankbaar ontving hij steeds bezoek, hoe minzaam en goed was hij voor zijn omgeving, hoe gelaten en vooruitziende bij het voorgevoel van wat komen moest, hoe fijnzinnig om niemand pijn aan te doen, zodat hij het beeld opriep van de Goddelijke Zaligmaker, die hem voorafging en sterkte : hij leed, vergat zichzelf om aan de anderen te denken. Alleen de kracht van de kristen kan zulke zielegrootheid uitspreiden.

O gij allen, die mij op mijn ziekbed hebt geholpen en verzorgd, hoe zou ik U anders kunnen danken tenzij door een vurig gebed bij God.

En gij, mijn dierbare Echtgenote, zovele jaren heeft de Heer ons het echtelijk geluk gegund. Ik dank U voor Uw goedheid en Uw zorgen. Bid voor mij, opdat de Heer mij in zijn hemel binnenlate, en ik bid ook voor U, opdat wij in eeuwigheid mogen te samen zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.

Mevrouw Eugén DE LAET, geboren Rosalia JACOBS ;
Mevrouw Weduwe Louis DE LAET- en Karel VAN
BORTEL-DE SCHUTTER ;

De Broeders, Schoonbroeders, Zusters en Schoonzusters ;
De Neven en Nichten ;
De Familiën DE LAET en JACOBS,

danken U voor de blijken van deelneming.