

O mijn God, wees nu en in eeuwigheid gebenedijd; want het is geschied gelijk Gij het wilt, en hetgeen Gij doet is wel gedaan.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

GUILIELMUS LEO DE LAET

geboren te Brasschaat, den 18 Februari 1928
en aldaar smartelijk overleden,
den 25 Juni 1945;

VERSTERKT DOOR DE HH. SACRAMENTEN

De vreugde van ons leven is verdwenen: hij, die ons zoo duurbaar was, is ons ontomen. Wij beweenen onzen goeden zoon en broeder, maar bewaren in ons hart de gedachtenis van hem zoo zachtmoedig en goed van harte.

O Heer, ik heb mijne hoop gesteld op uwe barmhartigheid, mijn hart zal overvloeien van blijdschap om het geluk dat Gij mij zult geven, ik zal mijne lofzangen zingen tot roem van den Heer die in de hemelen woort. Ps. XII.

God roept mij, mijn leven is ten einde. Lieve ouders, broeders, zusters en gij allen die mij duurbaar waart, vaarwel, verliest mijn aandenken niet, maar wees mij behulpzaam door uwe gebeden,

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dag. afl.)

Voor de blijken van troostende deelneming in den rouw, danken U:

Mijnheer en Mevrouw Marinus Renatus
DE LAET-PUTMAN,

Mijnheer en Mevrouw Karel VAN HOOY-
DONCK-DE LAET,

Mejuffer Joanna DE LAET,

Mijnheer Gustaaf DE LAET,

Mijnheer Victor DE LAET,

de familiën DE LAET, VAN DIEVOORT
en PUTMAN.

Drukk. L. Jorissen, Brasschaat.

Leopold De Meyer, begrafenissen, Brasschaat.