



Heer, onze God, met pijn in het hart nemen wij afscheid van een dierbare. In de Palm van Uw hand schreef Je zijn naam die hij van mensen heeft ontvangen

## LOUIS DE LAET

Vertegenwoordiger v.d. Brouwerij Campina n.v.

**echtgenoot van Mevrouw Irène VAN ROOY**

geboren te Boeichout, op 19 juli 1929 en godvruchtig overleden te Duffel, Sint-Norbertus-ziekenhuis, op 16 februari 1982, gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Louis De Laet, een boom van een man, gestorven, geveld als in een hevige orkaan. Nooit ziek geweest en nu plots overleden, ontstolen aan de liefde en de genegenheid van allen die hem kenden.

Een nieuws dat moeilijk te aanvaarden, te geloven is en toch werkelijkheid zal moeten worden, stilaan, dag voor dag.

Tussen zijn tranen heen zei iemand: "Mijn broer is gestorven". Na even denken, werd het mij duidelijk dat Louis onder de vele mensen die hij in familieverbondenheid of in de zakelijke relaties benaderde zich heel veel mensen tot "broer" of "zus" had gemaakt.

Louis hield van de mensen om zich heen. Van hem ging er steeds een grote levensblijheid uit

en zijn gulle lach bij een kwinkslag typeerde hem zo juist.

Zijn vrienden en kennissen verliezen zeer veel, maar de grootste leemte blijft echter in zijn woning te Oelegem, in het hart van zijn echtgenote Irène, zoon Werner, van zijn ouders, van zijn hele familie.

Een grote boom is ontworteld, er zal veel tijd nodig zijn om die gapende wonde te dichten. Laat familie en vrienden zich echter verenigen opdat gedeelde smart er slechts een halve zij. Het beste geneesmiddel voor onze pijn blijft echter ons hoopvol geloven dat de scheiding van Louis slechts tijdelijk zijn zal. Eens zullen we die grote broer die hij voor ons was weezien in de Eeuwige Vreugde bij God de Heer. Trachten we elkaar met deze woorden te troosten.

Met dank aan alle lieve mensen die deelden in onze rouw.

Oprecht dankjewel vanwege  
Irène DE LAET - VAN ROOY,  
Werner DE LAET,

De Families DE LAET, VAN ROOY,  
VAN THIELEN en PEETERS.

---

Begrav. J. Carvers, Opv. Fr. Sestig - Carvers  
Tel. 49.84.31 Mortsel Tel. 49.63.47