



Dankbaar gedenken wij

De Heer

**Karel DE LANDTSHEER**

echtgenoot van  
mevrouw **Margaretha HAVERALS**  
en vader van

**Simone DE LANDTSHEER**

Oudstrijder 1940-1945

Lid van de N.S.B.-Hove

Lid van de Koninklijke Hovese Vitesse Club

Lid van de Kristelijke Gepensioneerden

Geboren te Lokeren op 24 januari 1910 en godvruchtig overleden te Hove op 17 oktober 1984, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

De families DE LANDTSHEER en HAVERALS danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.

---

Begr. - Crem. Fr. Van den Broeck, Hove  
Tel. 03/455 21 51

Op de avond van een zonnige herfstdag in oktober nam ons vake afscheid van ons. Een goede, eerlijke en zachte man ging heen na een leven van hard werken, gekenmerkt door een groot plichtsbesef tegenover zijn gezin en zijn omgeving.

Werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat — bij zijn baas op het werk of in het café thuis — niets was hem te veel.

Bijna vijftien jaar geleden werd hij ten gevolge van een zwaar auto-ongeluk plots aan de kant gezet. Doch ondanks zijn zware handicap en zware pijnen, kwam hij er met veel moed en doorzettingsvermogen toch bovenop.

Alhoewel hij niet meer kon werken, legde hij zich met zijn beperkte mogelijkheden toe op zijn hof, zijn groenten, zijn planten, zijn bloemen en zijn rozen.

De laatste maanden verergerde de pijn en stilaan moest hij noodgedwongen afscheid nemen van zijn tuin, en van zijn vrienden,... en ook van zijn vrouw en dochter, waarvoor hij jarenlang met heel veel liefde had gezorgd.

Ondanks zijn ziekte voelde hij zich heel gelukkig en erg dankbaar omdat hij zijn laatste levensdagen thuis, bij zijn vrouw en dochter, kon doorbrengen. En tot het laatste ogenblik genoot hij heel bewust van de kleine, schone en waardevolle dingen van het leven, want dank zij een goede medische begeleiding verdween ook de pijn.

Karel De Landtsheer is niet meer..., maar zijn gedachtenis blijft levend onder ons. Zijn eenvoud, zijn moed en doorzettingsvermogen, zijn talloze nuttige en vindingrijke raadgevingen en wenken, zijn totale levensinzet maken hem — een goed en braaf mens — onvergetelijk.

Vake, rust in vrede.

Moge uw goedheid onder ons levend blijven.