

In het kruis ligt het heil!

† Bid voor de ziel van zaliger Mijnheer

ALFONS DE LEEUW

echtgenoot van Mevrouw Maria AERTS

geboren te Hoboken, den 12 April 1873 en godvruchtig overleden te Boechout, den 27 April 1948, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten der stervenden.

Onderwerpen wij ons ten volle aan Gods raadsbesluiten, hoe hard en pijnlijk zij ons ook overkomen. God immers is oneindig wijs en almachtig.

H. Basilius

God, die ons geboden hebt vader en moeder te eren, ontferm U genadig over de ziel van onze vader, en vergeef zijn zonden; geef ook dat ik hem in de vreugde van het eeuwig licht moge aanschouwen. Door Jezus Christus onze Heer, Amen.

Uit het missaal.

Wees gegroet, Koningin, Moeder der barmhartigheid! Ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet!

Salve Regina.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en beste familie, hoe pijnlijk is voor U mijn plotseling heengaan. De mens wikt... maar God beschikt. Bidt veel voor mij. Leef kristelijk en doet uw plichten, opdat gij altijd gereed zoudt zijn voor de komst van de Heer.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde! (300 d.afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d.afl.)

R. I. P.

DE FAMILIE DANKT
om de kristelijke deelneming.