



Jules De Leeuw

Gedenk in uwe gebeden de ziel van zaliger

MIJNHEER

JULES DE LEEUW
weduwnaar van Julia VERHAEGEN

geboren te Mortsel, de 2 februari 1895 en godvruchtig overleden te Boechout, de 7 februari 1956, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en van de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis»

Wij bidden U, Heer, wil aan deze ziel de plaats van verkwikking, lichten vrede geven, door dezelfde Kristus onze Heer. - «Verkwikking» na de moeilijke strijd voor zijn leven. - «Licht» na al de sombere en duistere dagen en nachten ; moge het Licht nu stralen in zijn ziel. - «Vrede», want op aarde was er voor deze ziel geen voortdurende vrede ; het leven was hard voor deze man, zeer vroeg was zijn goede echtgenote van hem heengegaan, de kinderen waren toen nog zo klein ; een langdurige ziekte heeft zijn lichaam ondermijnd en hij zocht naar geluk en naar vrede ; maar hij vond er zo bitter weinig op deze aarde. De weinige ogenblikken, die hem gelukkig maakten waren deze, als hij wist dat zijn kinderen gelukkig waren, als ze hem omringden met liefdevolle zorgen, als vrienden hem aanmoedigden, als ons Heer hem zijn zonden vergaf, als hij de laatste sacramenten ontving.

Mijn goede kinderen, ik heb veel geleden, maar gij hebt me dikwijls moed gegeven, ik dank U om uw liefde. Familieleden en vrienden, bidt veel voor mij.

Dat hij ruste in vrede !

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE LEEUW-SENZIER ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef SLEEGERS-DE LEEUW en kinderen Marc, Christiane en Hugo ;
Mijnheer Alfons DE LEEUW ;
De Familiën DE LEEUW en VERHAEGEN,

danken U voor de blijken van deelneming.

L. Celis, begraf.
Boechout

Drukk. «De Molen»
Molenlei 2