

Voor hen die heegaan wordt het leven niet weggenomen, maar slechts veranderd in een betere woonplaats, voorbereid in de hemel



Bid voor de ziel van Zaliger

MEVROUW

YVONNE MARIA CATHARINA

DE LEEUW

Lid van de Bond van het H. Hart, de Vrouwengilde, Christen Burgers- en Middenstandsvrouwen en verschillende Godsdienstige Genootschappen

echtgenote van Mijnheer

Joannes VAN CAMP

geboren te Mortsel, 14 maart 1917 en godvruchtig overleden te Wilrijk, in de St Augustinuskliniek, 16 november 1961

Gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauzelijske Zegen «In Articulo Mortis»

O Heer, wij hadden haar zo lief, we hoopten nog vele jaren samen te mogen doorbrengen, Gij hebt er anders over beschikt, Uw heilige wil geschiede.

Zij was een deugdzame, wijze en sterke vrouw een ware moeder voor haar kinderen en nu dat zij is heengegaan, zal zij van uit de hemel blijven waken over haar goede echtgenoot en haar zeer beminde kinderen, zij vraagt geen tranen maar zij smeekt ons, kinderen vouwt dikwijls uw handen en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Teergeliefde echtgenoot, in mijn leven mijn geluk heb dank voor al uw zorgen. Duurbare

kinderen, gij waart mijn levensvreugde, nu verlaat ik u, God roept mij, eert en bemint uw brave vader, maakt hem gelukkig en weest zijn troost al de dagen van zijn leven.

Beminde ouders, znster en familieleden, laten wij steeds elkander gedenken en tot weerziens in het hemels vaderland.

H. Vader Franciscus, geleid uw dienares ten paradijse.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

Zoet Hart van Jezus, wees haar ziel genadig!



De familiën

**DE LEEUW, VAN CAMP, VAN DYCK
VOORSPOELS, CORSMIT en
VAN CLAPDURP**

danken U voor de gewaardeerde
blijken van deelneming.

Fr. SWINNEN en Zoon, begr. Oude-God
Mechelse steenweg 82 Tel. 49.93.62.
Frank Craeybeckxlaan 84, Deurne