

De geest des Heren heeft mij
gezalfd. Hij heeft mij gezonden
om aan de armen de blijde
boodschap te brengen, om de
gebrokenen van harte te gene-
zen, en aan de gevangenen ver-
lossing te brengen.

(Lukas IV 16-19)

1958
92
66

Bid voor de ziel van zaliger



EERWAARDE HEER

Karel DE MAESSCHALCK

oud-onderpastoor van de parochies St.-Jozef
Veeweyde, Anderlecht; O.-L.-V.-Bezoeking,
Essene - Brabant; St.-Walburgis, Antwerpen,
rustend aalmoezenier der Gevangenis te
Antwerpen.

geboren te Hoeilaart, 28 september 1892, en
in de Heer ontslapen te Boechout, 21 maart
1958. Voorzien van de genade-middelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Hij was een goed priester, een onvermoeibaar
arbeider in Gods wijngaard, vol liefde voor God
en de mensen. Zijn liefde voor God was ge-
kenmerkt door een diep ontzag voor Diens
oneindige Majesteit, met brandende iever heeft
hij de liturgie alle luister en Gods tempel alle
schoonheid bijgezet. Daarvan zullen blijven
getuigen o.m. het grote orgel van St-Walbur-
giskerk en de prachtig gerestaureerde kapel
van de gevangenis. Hij beminde de mens, rijk
en arm; de rijken om hen onversaagd te
wijzen op hun verantwoordelijkheden en de
wet der naastenliefde onder hen levendig te
houden; de armen, de gevangenen, de lijden-
den, om hulp, moed en vreugde in hun leven
te brengen. Hij heeft veel geleden naar lichaam
en gedurende het laatste jaar ook naar ziel...
Nu is hij te ruste gegaan aan het Hart van
God.

Mijn goede vrienden, ik dank U voor al de
steun, vreugde en genegenheid die ik, uw
familieleven delend, van U mocht ontvangen.
God lone het U. Bidt voor mij, U ook mijn
nichten en al mijn vele vrienden.

Eeuwige rust geef aan hem, O Heer
en het eeuwig licht verlichte hem.

Voor uw bliken van genegenheid en uwe
vurige gebeden danken U

Eerwaarde Zuster Raphaëlle.

De Heer en Mevrouw Floris BOONE-PODEVIJN
en kinderen.

De Heer en Mevrouw Alfred LOETE-ROEGIERS
en zoon.