

Op iedere weg, op iedere plaats, waar de mens vertoeft, daar is ook de dood.
... Maar heeft ooit één moeder er op gedacht te vragen om erkenning van wat ze ons gaf?



Dit weze voor allen die haar kenden een dankbaar aandenken aan het mooie leven van

Mevrouw

MARIA DE MEYER

weduwe van de Heer Felix FEYT

geboren te Boechout, op 31 mei 1908 en na een slepende ziekte overleden in de Eeuwfeestkliniek te Antwerpen, op 7 maart 1978.

Heer God, wij danken U voor dit mooie leven. Het was zo rijk aan liefde, goedheid en dienstbaarheid. Wij danken U omdat wij haar hebben mogen liefhebben, dat zij voor ons een toonbeeld was van eenvoud en werklust, van goedheid en samenleven, van diep geloof en vertrouwen in U en de mensen met een begripvol vriendenhart voor allen die zij in haar leven mocht ontmoeten.

Steeds vertrouwend op de Heer, aanvaardde zij haar ziekte met gelatenheid. Zij leerde ons het leven moedig aan te kunnen, in liefde voor God en de mensen, in geest van eenvoud en oprechtheid.

Wij bidden U Heer, neem haar bij U op. Zij was een van de onzen, maar was ook van U. Wij hielden echt van haar zoals zij was. Geef haar nu de vreugde van Uw nabijheid, geef haar de rust en de vrede die wij haar niet kunnen geven.

Lieve kinderen en kleinkind, hebt dank voor de genegenheid en toewijding die ons innig verbonden hield. Vergeef mij zo ik U ooit heb pijn gedaan. Met bopma spreek ik nu voor U ten beste bij de Heer. Schenke God U sterkte in de beproeving en blijft mij indachtig in uw gebeden. In het eeuwig Godsaanschouwen worden wij terug verenigd.

Verplegend personeel van Huize Stracke, van harte dank voor de goede zorgen waarmede U mij steeds omringde.

Dierbare vrienden en kennissen uit Huize Stracke, weent niet om mij, ik ben U slechts voorgegaan tot de Heer.

De Heer en Mevrouw Roger FEYT - BEHITS,
Mejuffer Karin FEYT,

De Families DE MEYER, FEYT, DE BRUYN
en PITTOORS

danken van harte voor uw gebeden en uw
blijken van deelneming.