



Tot vroom aandenken aan

De Heer

THEOPHIEL DE MUNCK

*Lid van de vriendenkring van gepensioneerden
van de Firma Agfa-Gevaert N.V.*

echtgenoot van Mevrouw Maria CRAUWELS
geboren te Burcht, op 9 april 1900 en over-
leden te Boechout, op 27 december 1975, voor-
zien van de Troostmiddelen van de H. Kerk.

Theophilos : vriend van God was hij, zijn
aandacht was voortdurend gekeerd naar de god-
delijke vriend ; hij was vroom, vast in zijn
geloof, trouw in zijn godsdienstpraktijk, maar
de zuiverheid van zijn geloof bleek nog het
meest uit zijn engelachtig geduld in alle moge-
lijke beproevingen. De hardste noot kon zijn
vertrouwen in een opperste leiding niet aan
het wankelen brengen.

Theopilos : vriend van God - en van de
mensen : om zijn oprechtheid en volstrekte
eerlijkheid, om zijn eenvoud en vriendelijkheid
werd hij bemind door geburen, medeparochi-
anen en vele vrienden. Tot elk goed werk be-
reid, was hij zeer bedrijvig ; zijn innemende
verschijning langs de weg zullen we missen.
Dierbare vrouw, samen hebben we geleden

en elkander geholpen zoveel we konden. Als
de Heer wil dat we tijdelijk gescheiden worden
is alles niet verloren. Ge wordt niet verlaten :
wat God bewaart is wel bewaard. Blijft ver-
trouwen op de opperste leiding die ons weder-
om zal verenigen als het uur daar is.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, broeders,
zusters en verwanten, wij hebben u een voor-
beeld gegeven van trouw aan mekaar in de
moeilijkste omstandigheden. Het is de wet
van het leven. Weest dit voorbeeld indachtig.
Ik weet dat ik u gerust moeder mag toe-
vertrouwen. Want... als iemand die schatten
verzamelt is hij, die zijn moeder eert (uit
de mis van de Heilige Familie, daags na zijn
overlijden).



Mevrouw Theophiel DE MUNCK,
geboren Maria CRAUWELS,
De kinderen en kleinkinderen,
De Families DE MUNCK en CRAUWELS

danken U voor uw troostende blijken van
deelneming.