

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Spr. 16-31

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

FRANS DE PEUTER

geboren te Boechout, den 7 September 1847,

en aldaar overleden den 31 October 1932.

voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Eene goede inborst verwierf hem talrijke vrienden, en de gevoelens van zijn hart deden hem de algemeene achting genieten. *Eccl. XI H. Bern.*

Allen, wie de liefde in God vereenigt, zal niets vermogen te scheiden. *H. Hierom.*

Uw broeder zal verrijzen. Ik weet, dat hij uit het graf weder zal opstaan ten jongsten dage. Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, ware hij zelfs gestorven, zal weder levend worden, en alwie leeft en in Mij gelooft, zal niet voor altijd sterven.

St Jan Evang.

Geliefde Broeder, Zusters en Familieleden, weent niet over mijne dood. Ik ga in het huis van mijn hemelschen Vader het loon mijner werken ontvangen, en daar wacht ik U, om met U vereenigd, voor eeuwig gelukkig te leven.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q.)

Barmhartige Jezus, verleen hem de eeuwige rust. (7 j. en 7 qu.)

R. I. P.