



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Jos DE PEUTER

Weduwnaar van Martha Matheussen

Hij werd geboren te Boechout op
13 maart 1915 en overleed
plots thuis te Mortsel op
30 december 1991.

Zijn kinderen en kleinkinderen,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

Je was een strenge vader maar veel
zachter als grootvader of Voke.

Je was steeds bezig, je werkte uren in
de moestuin die later te groot werd voor
u en moeke alleen, maar anderen moesten
er toch ook van kunnen genieten.

Met je kinderen heb je hun huis helpen
opknappen, alle karweitjes nam je aan...
maar het houtwerk was wel je liefste
bezigheid. Daar genoot je van.

Je was bekommerd om je kinderen en
kleinkinderen. De kleine kleinkinderen
kreeg je ook stil, door er gewoon bij te
zijn.

Je zei dikwijls : "t is de liefde, met
liefde kan je alles."

En zo heb je zelf veel gedaan en
volgehouden.

Bedankt om alles !