

Mijn goed, dat ik verwacht zijt Gij, mijn
God in Wien ik geloof.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

JOZEF DE PEUTER

*Lid van de confrerie van het H. Sacrament en
van verschillende broederschappen*

geboren te Bouchout, den 24 April 1857, en
aldaar overleden, den 11 Juli 1936,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Ziekte en lijden ter wille Gods geduldig
verdragen, zijn de voltooiing der kroon die voor
ons in den hemel bereid werd. *H. Alph.*

Mijn geweten geeft mij getuigenis dat ik mij
in deze wereld goed gedragen heb, niet vol-
gens de menselijke wijsheid, maar in de
eenvoudigheid des harten en in de oprechtheid
voor God. *II Cor. 1-12*

Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie in
Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven en wie
leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwig-
heid. *Off. der overl.*

Engelen des hemels komt hem te gemoet,
ontvangt zijn ziel en brengt ze voor het aan-
schijn des allerhoogsten. *Off. der dooden.*

*Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. af.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.*

R. I. P.