

Uw Heilige Wil geschiede !



Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

MIJNHEER

PHILIP JAN DE PEUTER

weduwnaar van

Mevrouw Celina Maria SEL

echtgenoot van

Mevrouw Maria Rosalia CEUPPENS

geboren te Duffel, de 1 april 1897, en godvruchtig overleden te Boechout, de 28 juni 1957, gesterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Een kind van Maria zal nooit verloren gaan !

De duurzame overledene was een vurige vereerder van Maria en bad zo graag onbewimpeld, zonder vertoon en zonder menselijk opzicht, zijn rozenkrans.

Het was stilaan een vertrouwd beeld geworden voor de geburen : «het kapelleke van de Vremdese-steenweg en daarnaast, in de zachte schaduw, 'n rustig-biddende man, de rozenkrans verborgen in de hand».

Het jaarlijks ziekentriduum was voor hem het hoogtepunt van het jaar. Met grote vurigheid maakte hij steeds deze heilvolle dagen mee en gans het jaar door werkten deze genaden heilzaam en versterkend op zijn gemoed en gaven hem de kracht zijn ziekte verduuldig te dragen.

De vrede der ziel op het sterfbed was dan ook de grote vrucht van deze heilvolle dagen en van zijn kinderlijke liefde tot O. L. Vrouw.

Duurbare echtgenote, dank voor uw trouwe liefde en voor de goede zorgen waarmede ge mijn ziekte hebt verzacht en verlicht. In trouwe liefde hebben wij samengeleefd, in trouwe liefde verlaat ik u voor korte tijd ; in trouwe liefde worden wij weldra terug verenigd bij God in een gelukzalige eeuwigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil !

Hij ruste in vrede.

Mevrouw Philip Jan DE PEUTER, geboren Maria Rosalia CEUPPENS ;

De familiën DE PEUTER, CEUPPENS, SEL en CELIS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukkerij «De Molen»
Boechout

Begrav. L. Celis & Zoon
Boechout