



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Rosa DE PEUTER

Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden

Echtgenote van Arthur DE LEEUW

Zij werd geboren te Boechout op
20 februari 1916 en overleed aldaar
thuis op 9 mei 1990, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

Arthur De Leeuw en familie,

danken U
voor uw troostende blikken
van deelneming.

Als een rustig kabbelend beekje... zo
schoven de laatste jaren van Rosa
voorbij. Geen grote dingen, maar iedere
dag mooi en de moeite waard. Want ze
was diep-gelukkig.

Helemaal vergroeid met haar man, twee
harten met elkaar verweven. Mekaar
niet kunnen missen.

Haar plotse sterfdag was een mooie
lentedag.

Deed haar eenvoudige goedheid, haar
hechte liefde ons niet dikwijls denken
aan de lente?

Voor velen uit de familie was ze een
thuis. We waren altijd welkom, we waren
een beetje haar kinderen.

Ook haar kaartvrienden zullen haar
missen. Want ja, bij 't kaarten vergat ze
al haar miserie en pijn.

Voor Rosa is het nu voor altijd lente! In
deze paastijd geven wij haar gelovig uit
handen. Zelf geloofde ze heel sterk in
een leven over de dood heen.

Dit plotse afscheid doet zo'n pijn. En
toch mogen wij door ons verdriet heen
«dank U» zeggen.

Dank, God, voor dit mooie leven.