



Ik smeeek om de gebeden van allen, die mij bemind en gekend hebben.

H. Ephrem.

---

**BID VOOR DE ZIEL**

van zaliger

**Josephus Franciscus DE POOTER**

echtgenoot van

**THERESIA VAN DEN AKER**

*geboren te Bouchout den 9 Juli 1850, en aldaar overleden den 4 April 1900, na ontvangen te hebben de HH. Sacramenten der stervenden.*

---

« Vrouw » waarom zouden wij den tegenspoed van den Alvergeldenden God niet aanveerden ?

Gelijk het den Heer behaagd heeft, is het geschied, gezegend zij de naam des Heeren

Job II, 10. I, 20.

*Allerliefste Kinderen*, vergeet uwen Vader niet, gedraagt u als oprechte kristenen, en eert uwe moeder al de dagen haars levens. H. Car. Borr. Tob. IV.

Ik sterf, maar mijne liefde sterft niet; ik zal u in den Hemel beminnen, zooals ik u op aarde bemind heb. H. Berchm.

Mijn Jesus, bermhertigheid ! 100 d. aff.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. aff.

R. I. P.