



Bid voor de ziel van

Mevrouw Alida DE PREESTER

Lid van de Bond van het H. Hart
Biddend lid van het Marialegioen
en van verschillende Broederschappen
Lid van de Bond der Kristelijke Gepensioneerden

echtgenote van

Heer Louis ADRIAENSEN

geboren te Elsegem (O.VI.) op 20 september 1885
overleden te Boechout op 11 mei 1974
voorzien van de genademiddelen der H. Kerk.

Ten paradijze geleide u de engelen.

Zij was een vrome en sterke vrouw.
Sterk door haar diep geloof,
door haar uitmuntende goedheid,
door haar angstvallige plichtsbetrachting,
door haar streng bewaakte deugd,
door haar stichtende eenvoud.
Zij was enkel bedacht op God en op allen
die God aan haar liefde had toevertrouwd.
Zichzelve wist zij steeds te vergeten en op
te offeren.

Dat ook door u allen, aan God en het ge-
zin, uw beste zorgen mogen gewijd worden.
Beste man, bid voor mij en volg het voor-
beeld na dat ik naar best vermogen ge-
tracht heb te geven.

Eerwaarde Zusters, dank voor uw zorgen
en toewijding. God zegene u.



Uw talrijke blijken van deelneming waren ons
een troost en een sterkte. Wij danken U hier-
voor zeer oprecht.