



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DE HEER

Constant Jan DE PRINS

echtgenoot van Mevrouw

Maria Bertha NAUWELAERTS

geboren te Borgerhout op 19 april 1888, en godvruchtig overleden te Boechout, op 10 juli 1961, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke zegen „In Articulo Mortis“.

Erelid van de Bond van het H. Hart, Biddend lid van het Maria-Legioen, Ere-acoliet in de kerk van de H. Bavo - Oud-toezichter van de aanplantingsdienst der gemeente Berchem - Ere schrijver en schatbewaarder van de Pensioenkas St.-Bavo. - Medestichter van de Christelijke Bond van gepensioneerden, afdeling Boechout. - Schatbewaarder van de bond der geteletterden, afdeling Boechout. - Lid van het schoolcomité wijk Vremdesesteeweg. - Ondervoorzitter van de Koninklijke Bijenbond Boechout-Edegem, Bestuurslid van "Dodoens.", - Zilveren palmen in de Kroonorde en vele andere eretekens.

Als echtgenoot, als vader, als actieve man in het parochieleven en in de verscheidene christelijke sociale organisaties verdient deze overledene vanwege familie, priesters en inwoners van de gemeente de meeste achting en zeer veel dank.

Dierbare echtgenote, moest ik niet juist op de verjaardag van ons huwelijk naar de Heer gaan, opdat het duidelijk zij wat een schoon en voorbeeldig gezin wij gesticht en

geleid hebben. Heb dank bijzonder om de zorgen die gij mij, maandenlang, besteed hebt in totale zelfverloochening.

Mijn kinderen, in alle vrijmoedigheid durf ik het de Heer nazeggen: „Ik heb U een voorbeeld gegeven, opdat ook gij zo zoudt handelen“. (Jo. 13,15)

Mijn medeburgers en parochianen, ge- denk de vele diensten die ik U met raad en daad bewezen heb in het A. C. W., met het oog op Uw pensioenregeling, — en vooral U, leden van de christelijke bond der gepensioneerden, ik ben er gelukkig om, als medestichter van de bond en als secretaris, U zoveel aangename dagen bezorgd te hebben. Bidt voor mij. U, priesters van de parochie, die ik zo dikwijls mocht bijstaan aan het altaar bij bondsmissen, huwelijken en begrafenissen, denkt aan mij in het H. Misoffer.

Wij die achterblijven vragen; „dierbare overledene, bid voor Uw parochie, opdat velen het voorbeeld van Uw actief en vruchtbaar apostolaat volgen.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

*De familiën DE PRINS en NAUWE-
LAERTS*

*DANKEN zeer hartelijk voor uw vrome
gebeden en christelijke deelneming.*