



Dankbare herinnering aan

De Heer

## Florent DE RECHTER

Secretaris van de Kristelijke Bond van  
Gepensioneerden Afd. St. Jan Vremde

Echtgenoot van  
Mevrouw Alice APS

Hij werd geboren te Kallo op  
9 augustus 1907 en overleed te Vremde op  
28 december 1984, begeleid door  
de gebeden van de H. Kerk.

---

Mevrouw Florent De Rechter - Aps.  
Dhr. en Mevr. François De Rechter - Hinrich.  
Dhr. en Mevr. Jean Meeuwissen - De Rechter  
en zoon,  
Dhr. en Mevr. Roger De Rechter - Pieters.

Danken U voor de troostende  
blijken van deelneming.

In de gebeden van de uitvaartdienst bidden wij  
« Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven.  
Hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde  
geven » Hoe zinvol is dit van toepassing op het  
leven van Flor De Rechter. Hij heeft zijn taak  
vervuld, doorheen goede als kwade dagen,  
ten einde toe, als mens, als echtgenoot en vader,  
als secretaris van de bond van gepensioneerden.  
Hij deed het als een christen uit één stuk :  
met een dankbaar hart voor zijn goede echtgenote,  
met grote toewijding en zorg voor zijn gezin.  
Hij is een man geweest naar het hart van God :  
verantwoordelijkheid is hij nooit uit de weg  
gegaan :  
en de talenten die hem geschonken werden,  
heeft hij gebruikt in dienst van zijn medemensen.  
Zijn heengaan uit dit leven doet ons pijn,  
maar in geloof weten wij  
dat God hem thuis verwacht.  
Wij bidden voor hem om de eeuwige vreugde  
in God die hij in zijn leven heeft gediend.  
En moge zijn leven voor ons die achterblijven,  
een voorbeeld zijn en een kracht  
om in liefde voor elkaar en voor God  
verder te leven.

---

Begrafenissen Goossens & Celis n.v.  
Mortsel Tel. 4496861 Boechout