



Dankbare herinnering aan

## **Hilda DE RIDDER**

Echtgenote van  
**Marcel RIJNDERS**

Zij werd geboren te Borsbeek op  
4 juli 1935 en overleed te Lier  
in het H. Hartziekenhuis  
op 1 juli 1998.

---

De familie dankt u voor uw gebed en  
uw bliken van medeleven.

O dood, g' hebt mij verrast in 't midden  
mijner dagen. Vaarwel mijn echtgenoot,  
ik moet ten grave dalen. Vaarwel mijn  
kinders lief, uw moeder gaat naar 't graf.  
Vergeet mijn woorden niet die ik U dik-  
wijls gaf. 'k Heb u altijd bemind zoolang ik  
was op aarde. Met een moederlijk hart  
geen zorgen voor u spaarde. Helaas! na  
kortem stond het leven mij verliet. De dood  
met haar zeis, doorsneed mij als een riet.  
Ik ga in 't duister graf voor een tijd mijn  
woning kiezen. En moet mijn echtgenoot  
en kinderen verliezen. Na zooveel smart  
en pijn te hebben onderstaan. Doch 't was  
naar Gods bevel: mijn uur was hier geslaan.  
Nog zag ik u, mijn kinderen lief, rondom  
mij zweven. En mocht u van den Heer mijn  
laatsten zegen geven.

Staat trouw elkander bij in druk en tegen-  
spoed want God belooft zijn rijk, dien's  
ouders wil voldoet stort toch noch een  
gebed, gij allen, mijne vrienden. En dat  
w'in d'eeuwigheid elkander wedervinden.

---