

Wie rechtop en zonder leugen  
in het LEVEN staat, hij  
zal genade vinden in Gods ogen      Psalm 84

Wij bidden voor

### **de heer Jan Marcel DE RIDDER**

Ere-Burgemeester van Vremde

Burgemeester te Vremde van 1947 tot 1977

**echtgenoot van mevrouw Amelia Verelst**

Hij werd geboren te Mortsels op 1 oktober 1914  
en overleed te Lier in het Sint-Elisabethzieken-  
huis op 26 oktober 1980, gesterkt door de  
H. Sakramenten der zieken.

—  
Een vader en vriend die van het LEVEN hield  
is plots het eeuwige leven ingegaan. LEVEN be-  
tekende voor hem op de eerste plaats, hard wer-  
ken voor vrouw, kinderen en kleinkinderen, met  
een diepe aanhankelijke toewijding, die leiding  
gaf, zalven kon en hoopvol afwachten.

Zovelen mochten van hem het LEVEN leren, van-  
uit een diep sociaal en familiaal gevoel. Man-  
nen, vrouwen en gezinnen blijven hem dankbaar  
voor zijn «raad en daad».

Het LEVEN van de gemeente en haar belangen  
sprak hem van jongsaf aan en dertig lange ja-  
ren zette hij zich in als burgemeester - wijs en  
onopvallend - zonder berekening van tijd, ver-  
plaatsingen of talloze petitiees... als het welzijn  
van zijn medeburgers maar gediend werd.

Het verdrukte of verminkte LEVEN beurde hij op  
door vervolgd te steunen. De Joodse gemeen-  
schap vereremde hem nog heel onlangs voor  
de bescherming van zijn oorlogspleegkind en  
de «Socrates»-afdeling van de Weerstand bleef  
hem hoogachten voor zijn onbaatzuchtig lid-  
maatschap.

Voor Don Bosco's werk droeg hij een warm hart.  
't LEVEN van iedere dag, 't blijde en 't droevige  
deelde hij met zijn vrienden, ook vaak over de  
grenzen heen, en zijn vriendschap droeg het  
waarmerk «trouw».

Voor God voelde hij zich klein en zondig. En 't  
was of hij Zijn roepstem in de verte al had ge-  
hoord, want alles was netjes in orde voor de  
aftocht.

We zullen oud-burgemeester en vriend Marcel  
samen met zijn dierbare echtgenote, kinderen  
en kleinkinderen, in onze herinnering laten voort  
LEVEN, wijl we hem gedenken bij de Heer.

Danken U voor Uw gebed en deelneming in de  
rouw:

Marcel De Ridder-Verelst,  
kinderen en keinkinderen