



Dankbare herinnering aan het leven in
ons midden van

Jeanne DE RIDDER

Echtgenote van August De Ridder

Zij werd geboren te Boechout op
30 november 1917 en overleed te
Lier in het H. Hartziekenhuis op
22 januari 1992, begeleid en gesterkt
door de H. Sacramenten der zieken.

August De Ridder,
kinderen en kleinkinderen,

danken U voor uw troostende
blijken van medevoelen.

Begrav. Goossens & Celis n.v. - Tel. 449.68.61 -
Mortsel - Boechout - Wommelgem

Deze koude winterdagen, en vooral de pijn om dit afscheid doen ons nog wat dichterbij mekaar schuiven. Samen na-mijmeren over alles wat zo mooi was. Ons Moeke was toch het hart van onze warme thuis. Wat kon ze zich heerlijk vermoeid voelen na de deugddoende drukte van kinderen en kleinkinderen. Ja, als de kleinkinderen er waren dan kwam er een tinteling in haar ogen, dan was 't feest ! Zelfs haar pijn en haar ziek-zijn kon ze dan even vergeten. Ze was zo fier op ieder van ons. Ons Bomma was ook heel dankbaar om alles wat ze zomaar kreeg. Een kleine attentie, het wonder van de natuur ! Ze kon bijna praten met haar bloemekes in de tuin. Vooral dankbaar om vele lieve mensen ! Was er geen sterke band gegroeid tussen al die vrienden van de nierdialyse ? Je pijn mogen vertellen aan mekaar kan zo bevrijdend zijn ! En er waren vooral de vele lieve zorgen van ons voke. Bij hem vond ze moed en steun, de kracht om opnieuw te beginnen. We hadden het juist dit jaar graag met "gouden" letters geschreven. Twee levens in elkaar gegroeid... in goede en kwade dagen! Daarom doet dit afscheid zo'n pijn. Maar liefde is sterker dan de dood. Wij mogen ons Moeke verder dragen, haar diep in ons hart bewaren. Het is goed zo. Tussen onze tranen mogen we 't stillekes bidden: "dank - u, God.!"