

Een gerust geweten in het uur van de dood,
is het begin van de beloning voor de recht-
vaardigen.



Tot liefdevol aandenken aan

MEVROUW

Maria DE ROECK

echtgenote van de heer

Jozef EYSERMANS

geboren te Antwerpen op 1 januari 1901

en aldaar overleden

(Algemeen ziekenhuis Stuivenberg)

op 5 juni 1980.

*Voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken
en de Apostolische Zegen "In Articulo Mortis".*

Midden in het leven, plots en onverwacht, is zij van ons heengegaan, tot verbijstering van haar geliefde echtgenoot, familie en vele vrienden. Gods wegen zijn ondoordringelijk en het mysterie van leven en sterven kunnen wij niet peilen.

Over de dood heen blijven mensen met elkaar verbonden. Moge deze verbondenheid het leed verzachten, en moge fijngevoelige vriendschap en oprecht medeleven de zin in het leven doen bewaren.

Heer, onze God en Vader, vol vertrouwen bidden wij tot U :

neem het leven aan van deze dierbare overledene. Wij leggen het in uw handen. Laat ze thuiskomen bij U en met ons verbonden blijven. Niets gaat immers verloren van wat Gij ons hebt gegeven. Houd ons hart open voor de toekomst die Jezus biedt. Door zijn sterven en verrijzen is niets zinloos meer voor hen die geloven. Kom ons tegemoet met uw genade en blijf ons allen nabij : zij die in de vrede van de Heer is overleden en wij die mogen leven. Dat vragen wij door Christus onze Heer

Wij danken U voor de troost van een goed woord of de warmte van een handdruk.

Firma CEULEMANS pvba Tel. 24.14.53
2100 Deurne, Ten Eekhovellei 206 24.29.69