



Dankbare herinnering aan

De Heer

FLORENT DE ROOVER

Gepensioneerd postbeamte te Mortsel

Oud-strijder en Krijgsgevangene 1940-1945

Lid van Ziekenzorg

Lid van de Vrienden van Lourdes

Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden

Sint-Benedictusparochie

echtgenoot van

Mevrouw Rosa VAN DEN BROECK

geboren te Booischot, op 21 november 1909 en na een langdurige, maar moedig gedragen ziekte, overleden te Boechout, in het Verzorgingstehuis Sint-Mathildis, op 2 augustus 1988, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Voor uw troostende blijken van deelneming danken U oprecht :

Mevrouw Rosa VAN DEN BROECK,

Jean en Delphine VERHOEVEN - DE ROOVER en kinderen,

Kamiel en Simone DE ROOVER - MEES en zoon,

de Families DE ROOVER, VAN DEN BROECK, BEYENS en VAN AELTEN.

Niet onverwacht riep de Heer "ons vokke" uit dit leven terug. Tegenover dit feit, deze droeve dood, voelen wij ons klein en nietig, onmachtiger dan ooit.

Wij kunnen slechts stamelen, overmand door verdriet: "Waarom toch? Waarom deze vele stille jaren? We begrijpen het niet..."

"Ons vokke" was iemand die hield van het leven, hij was altijd behulpzaam, steeds welgezind. Zo was hij voor ieder van ons en voor velen een goede vriend.

We zullen steeds aan hem denken, en zijn beeld en zijn daden diep in ons hart bewaren; zo beamen wij wat iemand ons heeft geschreven. "Zij zijn niet waarlijk dood, die in ons harte leven".

Begrafenissen - Crematies Frans Sestig - Carvers
Mortsel Tel. 03 - 449.84.31