

Met jouw beeld in ons hart,
vinden wij troost in onze smart



Dankbare herinnering aan

Jos DE ROOVER

Tuinder op rust

Echtgenoot van
Maria WOUTERS

Hij werd geboren te Boechout op
11 februari 1933 en overleed omringd
door de liefde van zijn gezin te
Antwerpen in het St.-Vincentiusziekenhuis
op 28 november 1995, gesterkt door
het H. Sacrament van de zieken.

De familie dankt U voor uw warme
blijken van deelneming.

Va,

Je was een man van weinig woorden, maar veel daden. Telkens als we thuis kwamen zagen we jou altijd met een lach op je gezicht en altijd klaar om een grapje uit te halen. Je leven stond in het teken van de tomaten en van je gezin. Als je nog kon, deed je niets liever dan gaan kaarten met je kaartvrienden. Zelfs in de moeilijkste momenten hield je je sterk als je bezoek kreeg van je beste vrienden en familie. Je was gelukkig als je omringd was door ons moeder, ons moemoe, je kinderen en je kleinkinderen. Je was er zo trots op. Va, je was een fantastische vader. Nu is je pijn voorbij en het zal nog lang duren voor de herinnering geen pijn meer doet.

Je gezin