



Aandenken aan

Philip DE ROOVER

echtgenoot van
Mevrouw Denise Heylen

geboren te Boechout op 23 april 1925
en overleden te Antwerpen
in het R.V.T. Cocoon op 20 april 2003,
gesterkt door Gods Zalvende Liefde.

*De familie dankt u voor uw aanwezigheid,
uw gebed en uw medeleven.*

Lieveke, papa, opa,

Juist voor je in alle stilte van ons heenging, kruisten onze blikken elkaar heel even. Je was er wel, maar je was er ook niet. En zo was het de laatste jaren. Je leefde in je eigen wereld, niet toegankelijk, onbereikbaar voor iedereen.

Je daar zo te zien, het was zeker niet wat je wilde. Het deed ons veel pijn. Mama was er altijd voor je, ze hield het vol dankzij de steun van goede vrienden en vriendinnen.

Afscheid nemen valt zwaar, maar toch zijn we dankbaar voor al wat waard is om niet te vergeten.

De mooie maar soms ook moeilijke momenten in ons gezin, je liefde voor mama, je persoonlijkheid, je carrière, je bezorgdheid om kinderen en kleinkinderen.

We zullen je missen...