



Dankbare herinnering aan

Juffrouw

Rachel De Smet

Zij werd geboren in Sint-Amandsberg
op 15 februari 1922 en overleed in
Boechout in het WZC Avondvrede
op 28 oktober 2011.

De familie dankt u voor uw gebed en
uw troostende blijken van medeleven.

Tevens dankt de familie de directie en
al het personeel van het WZC Avond-
vrede te Boechout voor hun goede en
liefdevolle zorgen.