

Voor die U getrouw zijn, o Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen; en, nadat het huis van dit aardsch verblijf is ontbonden, wordt in den hemel een eeuwige woonstede verkregen.

(Mis voor overledenen)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

FRANS DE VINCK

Lid van de broederschap van den H. Jozef
echtgenoot van

ANNA MARIA VERMEIREN

geboren te Bornem, den 5 April 1860.

*godvruchtig overleden te Boechout, den 17 April 1934
voorzien van de laatste H H Sacramenten.*

Groot zijn bij den Heer de verdiensten van hen, die de opvoeding hunner kinderen hebben verzorgd.

H. Hieronymus,

Hij was een man van sterk geloof, rechtzinnig en eenvoudig, godvreezend en afwijkend van het kwaad. Hij leefde te midden van ons steeds goed stichtende waar hij kon en allen met liefde omringende; eenieder beminde hem ook, omdat hij niets anders deed dan zijn eigen vergeten en aan anderen denken. *H. Hieron*

Teergeliefde *echtgenoote*, beminde kinderen, *kleinkinderen*, weest niet bedroefd gelijk zij die geene hoop hebben, (I Thess. IV, 12). Prijst den Heer met mij, laat ons met malkander zijn Naam verheerlijken. Ik zocht den Heer en Hij verhoorde mij (Ps XXXIII 4-5) Helpt mij door uwe gebeden tot God.

Zoet Hart van Jezus wees mijne liefde, 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. ..

O. Verbruggen en Zonen begr. Boechout. Tel. 12011