

Terwijl ik jong was, zocht ik de wijsheid in het gebed en 't stuipt volbrengen van mijn plicht, daarom heeft de dood mij niet verrast.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## Mejuffer ELZA DE VISSCHER

Kajotster

en ere-lid van de Bond van het H. Hart

*geboren te Boechout, de 27 September 1933,  
en aldaar godvruchtig overleden, de 22 November 1954, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen  
«In Articulo Mortis».*

Als een bloem heeft de Heer haar geplukt en uitverkoren voor Zijn paradijs. Kommer en leed bleven haar niet gespaard, doch in heilige overgave en bovennatuurlijke offergeest heeft zij haar leed steeds blij gedragen, omdat zij kon vertrouwen op Gods oneindige goedheid. Met diep geloof en betrouwen, bewust dat hare laatste levensdagen waren geteld, kon zij zeggen: «Laat me nog eens biechten, want ik moet me goed gereed maken» en verder: «Ik weet niet wie er allemaal voor mij zoveel bidt, maar 't is echt waar..... mijn lijdensbed is me een ware vreugde geworden». Wie zo spreken kan, heeft een schone jeugd achter zich en is reeds met een voet in de hemel.

Ja, Haar leven is een voorbeeld geweest van kinderlijke onderdanigheid en gebed, van reinheid - werklust en levensvreugde, een heerlijk voorbeeld voor de jeugd. Op haar lijdensbed deed ze de belofte een ware kajotster te blijven; ze wou zich totaal geven, en bij God door geduld en blijheid meewerken aan de schone uitbouw van het leven van onze meisjes. God heeft van haar het grootste offer gevraagd, het zal ook rijke vruchten afwerpen en als een voorbeeld nog lang nawerken.

Lieve Vader, zo innig veel heb ik van U gehouden, dat zal ook blijven in de hemel, waar ik de Heer om bescherming zal bidden voor uw toekomstig familieleven. Goede Zus en Schoonbroer, meter en familieleden, Eerwaarde Zusters, sympathieke vrienden en kennissen, U hebt me zo dikwijls met uw beste zorgen en genegenheid omringd, ik zal 't U trachten weer te geven van uit de hemel. Kajotsters, ik waak over uw leven en werking, gedenkt mij bij uw H. Communie en Gebeden.

*H. Hart van Jezus, ontferm U over mij!*

*Onbevlekt Hart van Maria, ik betrouw op U.*

Mijnheer Theophiel DE VISSCHER, weduwnaar van Malvina SIECKELINCK;  
Mijnheer en Mevrouw Constant PEETERS-DE VISSCHER en hun zoon Ronny;  
De familie DE VISSCHER;  
De familie SIECKELINCK

*danken U oprecht voor uw troostend blijk van deelneming in hun rouw.*