

HEER JEZUS. IK GELOOF IN U.  
HEER JEZUS. IK HOOP OP U  
HEER JEZUS. IK BEMIN U.



IN DE VREDE VAN JEZUS RUSTE DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

## Josephus Franciscus DE VOEGT

echtgenoot van

Mevrouw Josephina Rosalia VAN DIJCK

*Ere-Iveraar van de Bond van het H. Hart, en lid  
verschillende Broederschappen  
Voorzitter van de Boerengilde.*

*geboren te Boechout op 22 oktober 1870, en aldaar  
godvruchtig overleden op 13 juli 1956, voorzien van  
de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke  
Zegen "In Articulo Mortis"*

Ik heb getracht goed te zijn en goed te doen; ik heb een groot gezin gesticht, ik dank O. L. Heer dat mijn vrouw en ik zo lang hebben mogen samen zijn met de kinderen en kleinkinderen; wij hebben hun een goede opvoeding gegeven; ik hoop dat ze goed en gelukkig mogen zijn en blijven. Ik heb hun zo dikwijls gezegd: „Eerlijkheid duurt tot in de eeuwigheid; wat baten rijkdom en weelde, als men zijn ziel verliest. Kijk naar de hemel als ge iets doet” Ik heb ook hard gewerkt, maar ik heb er geen spijt van; integendeel ik ben gelukkig dat dat ik zo voor ons Heer mag verschijnen. Ik hoop dat Hij mij zal belonen.

Zo sprak deze goede man daags voor zijn dood.

Hij was een man van diep geloof, groot vertrouwen en onverwoestbare liefde tot God, de Kerk, tot de priesters.

Hij was eenvoudig, oprecht, eerlijk in woord en daad hij was een verdediger van al wat schoon was, goed en rechtvaardig.

Met wijs beleid, met doorzicht en voorzichtigheid stond hij gedurende meer dan vijf en twintig jaar aan het hoofd van de bloeiende boeren- en tuinersgilde.

Hij was een waar voorbeeld voor allen.

Mijn goede echtgenote, kinderen en kleinkinderen wij hebben samen veel gebeden, blijft dat voortdoen, want daar zijt gij 't gelukkigst mee.

Mijn geliefde dochter in het klooster, Uw liefde- en offerleven heeft ons samengehouden, ik dank U.

Beste familieleden en vrienden, kijk naar de hemel en bidt veel.

*H. Hart van Jezus, ontferm U mijner.  
Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil.*

De Familie dankt U van harte voor uw gebeden en troostende blikken van genegenheid en deelneming.