

Sterven doe je niet ineens,  
maar af en toe een beetje,  
en alle beetje die je stierf,  
't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelfs ontgaan.  
Je zegt: ik ben wat moe,  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

**Melanie De Voegt**

Echtgenote van de heer Frans Van Bortel (†)

20 november 1927 - 27 juli 2021