



Dankbare herinnering aan

Paula De Voegt

Zij werd geboren te Boechout
op 28 april 1937 en overleed
aldaar thuis in familiekring
op 17 september 2003.

*De familie dankt u voor uw medeleven.
Met oprechte dank aan haar Huisdokter.*

De handen die nooit rust kenden zijn
voor altijd gevouwen.

Dit heengaan vervult ons, met zeer
grote droefheid.

Onze dierbare ging heen uit ons
midden uit de kring van mensen,
met wie zij geleefd en gewerkt heeft,
die zij bemind heeft, en door wie zij
bemind werd.

Dit afscheid is een verbreken van
innige menselijke banden.

Het is zwaar Heer maar vol geloof
nemen wij uw woord aan.

Ik ben de verrijzenis en het leven
wie in mij gelooft zal leven ook al
is zij gestorven.