

De ware genegenheid voor de overledenen bestaat in ze eerst te beweenen en dan voor hunne eeuwige rust te bidden. (H. Aug.)

VVF
MERKSEM



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER MIJNHEER

Carolus Ludovicus DE VOS

echtgenoot van Mevrouw Pharaïlda Maria GEERTS

geboren te Boechout op 21 Maart 1874, overleden te Antwerpen op 10 December 1942, na bediend te zijn van de H.H. Sacramenten.

Hij was een man van geloof en van plicht een christen en dien de dood niet onvoorbereid heeft getroffen. En daarom bidden wij met een innig vertrouwen "Geef hem o Heer de eeuwige rust en dat het eeuwige licht hem omstrale (Liturgie der overledenen) want Gij zelf hebt gezegd "Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven,,

Dierbare Echtgenoot, dankbaar blijf ik U om wat ge voor mij waart en deedt. Onze liefde sterft niet doch wordt tot hoogste levensgave verheven, en als een bloeiende herinnering zijn daar onze kinderen en kleinkinderen waarin we samen voortleven één van hart en ziel.

Lieve dochter en schoonzoon hebt uw goede moeder lief zoals zij u lief heeft. Ik waak van daarboven en bid er voor u.

En gij mijn geliefde bloedverwanten bewaar mijne gedachtenis. Troost u en denk dat wij elkander eens zullen wederzien in den Hemel, en dan nooit meer scheiden zullen.

H. Hart van Jesus ik betrouw op u. (300 d. aft.)
Zoet hart van Maria wees mijn heil. (300 d. aft.)

Eerbiedig aangeboden-als nagedachtenis en dankbetuiging.