



Zalig de dienaar dien God zal bereid vinden,
wanneer hij hem zal komen rekening vragen.

Matth. xxiv, 46.

BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

JACOBUS DE VOS

echtgenoot van

ANNA CATHARINA VERHEYEN

*geboren te Borsbeeck, den 19 Juli 1805,
overleden te Bouchout den 18 April 1883,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Allen die hem gekend hebben gaven van hem
goede getuigenis. Job xxix.

Want hij was een eenvoudig en rechtzinnig man,
godvreezend en schroomde het kwaad, daarom zal
zijne gedachtenis in zegen zijn.

Job 1. Eccl. Cap. 45.

*Mijne kinderen, dient den Heer in oprechtig-
heid, en tracht te doen wat hem behagelijk is; —
eerbiedigt uwe moeder zoolang zij leeft; weest
altijd indachtig wat zij voor u geleden heeft en aan
hoevele gevaren zij is blootgesteld geweest.*

Job x. — Tob. iv.

*Zoete Harten van Jesus en Maria, zijt mijn toe-
vlucht.*

(300 Dagen aflaat.)

*Genadige Heer Jesus, geef zijne ziel de eeuwige
rust.*

(100 dagen aflaat.)

R. I. P.