



Dankbare herinnering aan

Mevrouw weduwe
Fernand Eelen

Geboren **Louisa De Vos**

Zij werd geboren te Boechout op
6 oktober 1912 en overleed te Mortsel
in het A.Z. St.-Jozef op 8 maart 2000,
begeleid en gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

Haar kinderen en familie
danken u voor uw troostende
blijken van medeleven.

Met een askruisje op jouw moegeademd
voorhoofd ben je gestorven.

De tijd staat even stil of keert terug via
herinneringen aan jou als moeke, als
bomma en als grote bomma.

Je volgde al de drie generaties op de voet,
was bezorgd, dacht er soms het jouwe over
maar zweeg liever dan iemand te kwetsen.
Je deed ons bijna geloven dat kaarsen
branden voor een examen echt hielp, want
we behaalden allen onze diploma's.

Maar bovenal getuigde je van een serene
grootsheid in moeilijke momenten.
Hopelijk heb je ons daarvan iets meege-
geven om vandaag vooral een gevoel van
dank voor jouw leven te laten overheersen.
Je pinkte tot op jouw laatste momenten
om te zeggen : er is een tijd van komen en
gaan, en... ik ben aan het gaan !