



*Bij U mijn God,
bij U ben ik geborgen,
Ps, 73*

In dankbare herinnering aan

Mevrouw

Maria DE VOS

echtgenote van
wijken Michel DE ROO

geboren te Berchem
op 4 november 1898
en overleden te Wilrijk
op 7 februari 1995.

*"Een gelukkig leven heb ik achter
de rug.*

*Bijgevolg moet ik niet meer terug.
Ik zeg u allen "goeden dag"
met blijheid en een lach."*

moeder

Januari 1986.

De familie dankt U zeer oprecht
voor uw gebed en medeleven.