



D. O. M.

Zalig de mensch die zijne hoop in den Heer stelt,
en die zijne oogen niet vestigt op de ijdelheden
der wereld. Ps. 39.

Bid voor de ziel van zaliger

DEN ZEER EERWEERDEN HEER

PETRUS DE VOS

<i>geboren te Bouchout</i>	<i>11 Meert 1825</i>
<i>priester gewijd te Mechelen</i>	<i>17 December 1853</i>
<i>Ceremoniemeester genoemd in S' Antonius, te Antwerpen</i>	<i>10 September 1854</i>
<i>Bestierder van het klooster der Dominicanerssen te Ter Bank (Heverlè)</i>	<i>1866</i>
<i>Onderpastoor te Rhode S' Genèse</i>	<i>1868</i>
<i>Pastoor te Boendael</i>	<i>17 Juni 1874</i>
<i>Rustend Pastoor en Bestierder der H. Kindsheid, Lid van het Genootschap van den H. Vincentius a Paulo en van den H. Franciscus-Xaverius te Contich</i>	<i>12 Juli 1892</i>
<i>alwaar hij zeer godvruchtig in den Heer ontslapen is voorzien van de HH. Sacramenten</i>	<i>12 Mei 1897</i>

De goedheid van zijn hart maakte hem vele vrienden, en de edele gevoelens zijner ziel, evenals zijn minzamen omgang, verwierven hem de algemeene achting. II REG.

Mijn Jesus, bermhartigheid! (100 dagen aflat).

Zoet Hart van Jesus, geef dat ik U altijd meer en meer beminne! (300 dagen aflat.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!
(300 dagen aflat.)