

«Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht».



Dit weze een vroom aandenken aan

DE HEER

**Josephus Florentinus
DE VRIENDT**

echtgenoot van Mevrouw Maria ROOFTHOOF

geboren te Boechout op 8 juli 1898 en
godvruchtig overleden te Antwerpen in het
Sint Elisabethgasthuis op 31 augustus 1969,
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken
en de pauselijke zegen «in articulo mortis».

Oud-strijder 1940-45 - weggevoerde van de
oorlogen 14-18 en 40-45.

Lid van de Bond
der Christelijke Gepensioneerden

Zijn eenvoudige goedheid was opvallend
voor iedereen en de Heer zal zeker de woorden uit het evangelie herhaald hebben : «Zie daar komt een man aan in wie geen bedrog is. Echt en oprecht in al zijn doen en laten».

Dierbare echtgenote dankt God met mij voor de vele jaren dat we mochten samen zijn. Graag had ik nog bij u gebleven want naast God waart gij mijn troost. Ik dank u voor al uw goede zorgen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, wees voor moeder een steun in de jaren dat ze nog bij u kan zijn. Leef altijd eensgezind en vergeet me nooit in uw gebeden.

Familieleden en vrienden van onze bond der christelijke gepensioneerden, ik dank u voor uw vriendschap. Tot weerziens in de eeuwige vreugde bij de hemelse Vader.

De Families DE VRIENDT, ROOFTHOOF,
VAN AALST, AERTGEERTS en LEYS.

danken voor uw gebeden en christelijke deelneming.