



Gedenken wij dankbaar in een vroom gebed
onze innig geliefde echtgenoot, papa en bonpa

de Heer

Jacob Hendrik de Vries

Lid van de Vrienden van Lourdes

Lid van Ziekenzorg - Edegem

en van verschillende kristelijke verenigingen

Echtgenoot van Mevrouw Jeanne ALPAERTS

geboren te Amersfoort (Nl.), op 28 januari
1899 en godvruchtig overleden te Edegem, op
10 oktober 1985, gesterkt door de Sacramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

Voor uw gebed, uw aanwezigheid en uw mede-
voelen danken U zeer innig:

Zijn echtgenote,

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Hij was een zonnebloem met haar rijke kroon
steeds naar de zon gericht. Steeds paraat bij
't eerste ochtendgloren, zonnig en blijgezind in
gezin en werkverband.

Geloof, liefde en werk waren zijn levenspilaren.
Zijn goedheid en liefde zijn niet te verwoorden.
Zijn lijdensweg was lang en zwaar, zeer moedig
heeft hij hem gedragen. Zo sterk als zijn geloof
was in de Heer, zo sterk was zijn hart.

Dank U, innig geliefde echtgenoot, voor al
het geluk dat wij samen mochten beleven.

Dank U, lieve papa en bonpa, voor alles wat
ge voor ons hebt betekend. Verleen ons de
moed in uw schaduw te leven in geloof en
liefde voor elkaar. Rust nu in vrede, we zullen
U nooit vergeten.

Lieve echtgenote, kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, dank voor uw toegewijde liefde en
hulp.

Dank lieve familie, vrienden en geburen, voor
uw medevoelen, het was mij een ware troost.

Rouwleiding :

De Backer - Edegem - tel. 457.05.02 - 457.39.35