



Liefdevol aandenken aan

Alina De Weerd

Weduwe van Frans Vingerhoets

Zij werd geboren te Hoboken op 18 juni 1912
en is rustig van ons heengegaan te Boechout
in het R.V.T. St.-Mathildis op 12 augustus 2006,
gesterkt door de ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

*Speciale dank aan de huisdokter, de directie en al het
personeel van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout
voor de goede en toegewijde zorgen.*

Een moeder uit handen geven doet pijn. Er zit heimwee in ons hart want we denken vandaag terug aan al wat ze voor ons gedaan heeft, al wat ze voor ons betekend heeft. Moeder was veel met ons bezig, echt om ons bekommerd. Kinderen en kleinkinderen waren haar grootste rijkdom. Onze vreugde was haar vreugde, met ieder klein verdriet kon ze meelevens. Ja, ze had voor ons een groot moederhart. Daarom kunnen we vandaag, temidden ons verdriet, ook "dank u" zeggen. We mochten haar toch lang heel dicht bij ons hebben. Zij heeft ons zoveel mooie en goede dingen voorgeleefd. Nog dikwijls zullen we aan haar woorden denken, nog dikwijls naar haar voorbeeld opkijken.

Heer, neem moeder nu op in Uw eeuwige vreugde.
Dat ze, samen met vader, onzegbaar gelukkig mag zijn bij U.