

«Licht der gestorvenen, geef haar
de eeuwige rust.»



Dit weze een vroom aandenken aan
MEVROUW

**Maria Philomena Josepha
DE WIN**

Echtgenote van de Heer

Eduard VAN DEN PLAS

geboren te Wommelgem op 2 mei 1907,
overleden te Borgerhout (St.-Erasmusziekenhuis)
op 12 december 1971

Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Juist op het ogenblik dat moeder nog zo nodig
was voor de steun van haar echtgenoot en
kinderen, beschikt God in zijn almacht er anders
over. Er bestaat geen andere uitweg nu, dan
een diep en werkelijk vertrouwen in zijn alwijze
voorzienigheid.

In het evangelie van de mis voor de over-
ledenen staat geschreven: «Zalig de doden die
in de Heer sterven, hun werken volgen hen
in eeuwigheid.» Dit zijn troostvolle woorden
voor diegene die achterblijven, want wij weten
allen hoe zij getracht heeft haar man en kin-
deren gelukkig te maken.

Bemide echtgenoot, jarenlang hebben wij
lief en leed gedeeld. Ik dank u voor uw liefde
en steun, die ik steeds bij u vond om alle
moeilijkheden te overwinnen.

Bemide kinderen, blijf veel van elkaar
houden en wees een steun voor vader die nu
alles alleen te dragen heeft. Blijf elkaar
helpen.

Familieleden en vrienden, heb dank voor uw
vriendschap. Een vroom gebedsaandenken is het
beste bewijs voor uw genegenheid.

Tot weerziens in het hemels vaderhuis.



De Heer Eduard VAN DEN PLAS,
kinderen, schoon- en kleinkinderen,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.

2220 Wommelgem, Handboogstraat 25.

Begrafenissen J. SMITS (opvolger L. VAN KUYK)
Ternesselei 13, Wommelgem. Tel. 45.50.46